

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Wie kon begrijpen hoe je hebt geleden.
Wie kon voelen wat je hebt doorstaan.



Erna Lagrou

° 10 januari 1939

† 10 december 2020

*“Wanneer ik ‘s avonds naar de sterren kijk
knipoogt er altijd eentje terug”*

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw **Erna Lagrou**

echtgenote van de heer Marcel De Baecke

geboren in Roeselare op 10 januari 1939
en er overleden op donderdag 10 december 2020.

Omwille van de maatregelen van de overheid vindt de uitvaart plaats in beperkte kring
in de aula van Uitvaartzorg Commeyne op woensdag 16 december 2020.

Na de dienst volgt de bijzetting van de asurn in het urnenveld
op de begraafplaats te Rumbeke, Kwadestraat.

Er is gelegenheid om Erna een laatste groet te brengen in het funerarium Commeyne,
Westlaan 202, Roeselare, elke dag tot en met dinsdag telkens van 15 tot 18 uur, zondag gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Marcel De Baecke

haar echtgenoot

Christ en Katrien De Baecke - Rogiers

Niels en Lies

Noor

Fien

Manou

Jan en Kathy De Baecke - Lenoir

Bert

Elise

Vincent

Paul en Els De Prekel - De Baecke

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met dank aan haar huisarts, haar thuisverpleegkundigen, de dokters
en het personeel van het AZ Delta en haar thuisverpleegkundigen.

Een bijzonder woord van dank aan Linda, haar boezemvriendin.