

Nu opgenomen in Gods liefde

Michel Dooms

echtgenoot van Violette Schopen

Ere-Ambassadeur van Zijne Majesteit de Koning

Houder van verschillende binnenlandse en buitenlandse eretekens

16.01.1932 - 14.05.2026

De afscheidsplechtigheid vond plaats in familiekring
in de St-Michielskerk te Roeselare op 20 mei 2026.

Na de dienst werd de urne bijgezet in het columbarium
op de nieuwe stedelijke begraafplaats van Roeselare.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Een hele leven...

Licht, van mijn stad de stedehouder,

Aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,

Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

Of ergens al de wereld daagt.

Waar mensen waardig leven mogen

En elk zijn naam in vrede draagt.

Naar Huub Oosterhuis

Een ander leven...

Vraag me niet om herinneringen

Probeer niet me te doen begrijpen

Gun me rust, dan weet ik dat je bij me bent

Kus mijn wang en houd mijn hand.

Mijn verwarring is groter dan je denkt

Ik ben ziek en droevig en soms verloren

Maar ook goed, vrolijk en in het hier

Ik weet alleen dat ik je nodig heb

Om bij me te zijn, koste wat kost

Verlies je geduld niet met mij

Scheld of vloek of huil niet

Ik beheers niet mijn gedrag

Kan niet anders zijn, hoe ik ook probeer

Onthoud gewoon dat ik je nodig heb

Dat het nu anders is geworden

Alsjeblief, wijk niet van mijn zijde

Houd van me tot mijn leven is voltooid

Vrij naar Owen Darnell



Zijn echtgenote

Violette Schopen

Zijn kinderen en kleinkinderen

Alain en Marie-France Doods - Constant

Daniel Doods

Claire Doods

Dominique Doods

Aline Dirkx en Max Martin

Pauline Dirkx

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten

Verwant aan de families

Doods - Plettinck en Schopen - Bovy

Met oprechte dank aan

zijn huisarts, het toegewijde personeel en de zorgkundigen van het WZC Zorg en Welzijn te Passendale,
in het bijzonder de afdeling Vlinderpad



Michel Doods

16.01.1932 - 14.05.2026