

De stilte die je achterliet
is oorverdovend
ik verdwijn erin

en in de verstilling
kom ik je weer tegen

en dan ineens
moet ik weer lachen
om iets grappigs dat je zei

ook al ben je niet meer hier
je blijft altijd voortbestaan in mij

dan verbreek ik de stilte
en fluister ik je naam
de wereld zal nooit vergeten
dat jij ooit hebt bestaan

Liesbeth Goderie



Werner Vantomme

° 06.10.1941 - † 27.01.2021

*Liefste opa,
bij jou konden we steeds terecht
voor een tut met mosterd en onze olipatant.-
Eline & Laura*

Liefdevolle herinnering aan

Werner Vantomme

echtgenoot van Lutgarde Vandecasteele

Vinkenier

geboren in Rumbeke op 6 oktober 1941
en overleden in Rumbeke op 27 januari 2021.

Wegens de richtlijnen van de overheid
zal de uitvaartdienst plaatsvinden in familiekring
op dinsdag 2 februari 2021 in de aula van Uitvaartzorg Commeyne.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurn in het urnenveld
op de begraafplaats van Rumbeke, Kwadestraat.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Zijn echtgenote

Lutgarde Vandecasteele

Zijn kinderen

Mia en Jo Vantomme - Claus

Zijn kleinkinderen

Eline en Pieter Bossier - Melkebeke, ♥
Laura Bossier

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Een bijzonder woord van dank voor de goede zorgen en inzet

zijn huisarts Dr. Luc Van Becelaere

Ingrid

het team van Anamcara

de artsen en het personeel van het AZ Delta, Rumbeke, afdeling Geriatrie