



Papa en opa van

Andries Deraedt en Sigrid De Volder

Lara en Aron

Koen Deraedt

Niek Deraedt

Frederik Deraedt (†2004)

Charlot Deraedt en Sam Velghe

Luka en Ella-Marie

Maarten Deraedt en Isabelle Harnisfeger



Delen mee in het verdriet

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families

Deraedt – Louwaege – De Jonghe – Devoldere

Zijn vrienden

Veel dank aan

Frederik Vannoote zijn huisarts

Ann, Nancy en Els van de Mantel,

Het verzorgend personeel Wit-Gele Kruis Roeselare.





Aandenken aan

De heer

Ghislain Deraedt

echtgenoot van mevrouw Ria De Jonghe

geboren in Diksmuide op 9 juni 1945 en van ons
heengegaan in Roeselare op 15 september 2020.

Geef ne kje nun skonen hand
PIKDORSER
Roeselare **Handige Harry**
 Ge zie were gegroeid
 O AK DE LOTTO WINNE
 P DRUIVELAAR
 A Snooker
Manillen
 Zaterdagkok: W.A.P.

Wa gaat da kostn
 OERTROUW
PORTO
 NOORDSCHOTE
 TRAKTEURS
 't pottelakkertje
 Gijf ne kje
 ELBA

BLOKKEN
 GHISLAIN
 TWEELING
 Duvel
 Steeds klaar voor iedereen

Ghislain mijn man, ons papa, onze opa
Verwacht, en toch zo plots ben je gegaan

En ligt daar stil, heel stil en kil

Je vocht zo lang, je vocht zo fel
En met je allerlaatste krachten
spaarde jij je levensadem

totdat we allen samen, rondom jou,
dicht bij je waren

Je laat ons troost in bergen van herinneringen,

waarvoor we je zo dankbaar zijn

Eén seintje en je stond al klaar,
je was zo handig, kon van alles

Nu zijn jouw handen stilgevallen

En zoveel dingen, zoveel zaken,

komen in ons op je nog te vragen

Maar woorden waren nooit jouw ding

Nu lig je stil, heel stil en kil

Ria De Jonghe en kinderen

Door de nationale voorzorgsmaatregelen
zijn wij verplicht de afscheidsdienst
te laten verlopen in beperkte kring.

De dienst vindt plaats in de aula
van Uitvaartzorg Commeyne in Roeselare
op woensdag 23 september 2020.